



Diaconaal jaar

27 mei 2018

-

16 juni 2019

parochie Heilige Drie-eenheid



De kunst van barmhartigheid

Diaconie: dienstbaarheid aan de samenleving. Buiten je eigen "comfort-zone" treden en je inzetten voor een ander.

In dit diaconaal jaar willen we bewust worden wat diaconie inhoudt, zichtbaar maken wat er allemaal aan diaconie gebeurt binnen onze parochie en binnen elke geloofsgemeenschap en daarbuiten, zowel door groepen als op individuele basis. Geloven bestaat immers niet alleen uit woorden, maar ook en vooral uit daden.

Daarnaast willen we barmhartigheid zichtbaar maken. Door middel van "kunstwerken", want in ieder van ons schuilt een kunstenaar.

De een kan goed overweg met de pen en weet een prachtig verhaal of een gedicht op papier te zetten. Een ander hanteert liever het penseel en weet door middel van verf en doek een treffend beeld weer te geven van barmhartigheid. Een derde boetseert liever, of gaat handwerken. Weer een ander maakt prachtige foto's of zingt in een koor een mooi lied. En ga zo maar door.

In het jaar van barmhartigheid willen we deze kunst van parochianen bijeenbrengen. En als het kan deze uitingen van kunst verkopen aan het slot van het diaconaal jaar. De opbrengst komt dan natuurlijk ten goede van een goed doel, dat u mede kunt bepalen.

Dus kom op, doe mee en laat zien wat je in huis hebt, wat je kunt, kunstzinnig en / of diaconaal, alleen of samen.

Denk er nog even over na en laat in elk geval iets van je horen! Nu of over een tijdje

Maar laat van je horen bijvoorbeeld via

pci@parochie-drieenheid.nl

of via een van de contactpersonen:

Meppel

Betsie van Dam

0522 256047

Hoogeveen

Gijs Vermaas

0528 274874

Beilen

Arie Schippers

0593 524162

Wij laten van ons horen via mededelingen in de kerk, het parochieblad en de website(s).



Wat is 'barmhartigheid'

Barmhartig = oprecht goed omgaan met mensen, dieren en planten op deze wereld.

Over het woord 'Barmhartigheid' nog het volgende:

Wanneer je op internet naar het begrip barmhartigheid zoekt dan zie je dat barmhartigheid een heel breed begrip is. Het woord heeft verbinding met woorden als liefdadigheid, compassie en mededogen. Niet voor niets zit het woordje 'hart' er midden in, een warm hart wel te verstaan. Het gaat vaak om verdrietige situaties waarbij je ziet dat er een helpende hand of een luisterend oor geboden wordt.

St.Maarten is een goed voorbeeld: hij sneed zijn mantel in tweeën en gaf de helft aan degene die het koud had.

Maar ook die Samaritaan, die die gewonde man langs de kant van de weg zag liggen

De 7 werken van barmhartigheid

In onze katholieke traditie staat, als het over barmhartigheid gaat, de tekst van de evangelist Mattheus (25, 34-36) centraal:

Dan zal de koning tegen de groep rechts van zich zeggen:

"Jullie zijn door mijn Vader gezegend,

kom en neem deel aan het koninkrijk

dat al sinds de grondvesting van de wereld

voor jullie bestemd is.

Want ik had honger en jullie gaven mij te eten,

ik had dorst en jullie gaven mij te drinken.

Ik was een vreemdeling, en jullie namen mij op,

ik was naakt, en jullie kleedden mij.

Ik was ziek en jullie bezochten mij,

ik zat gevangen en jullie kwamen naar mij toe."

In deze evangelietekst vind je zes werken van barmhartigheid terug. Het zevende werk, het begraven van de doden is daar in 1207 door Paus Innocentius III aan toegevoegd.

De zeven werken van barmhartigheid geven vorm aan de wijze waarop wij de opdracht van Jezus gestalte kunnen geven in ons dagelijkse leven.