



Nieuwsbrief, nr. 5

R.K. Parochie Heilige Drie-eenheid

St. Stephanus - Onze Lieve Vrouw Visitatie - St. Willibrord

Woord van de pastores

De vakantieperiode is voorbij, langzaam maar zeker glijden we de herfstperiode in. Deze septembermaand heeft ons qua weer nog prachtige dagen gegeven. Ik kan mij niet herinneren dat het rond mijn verjaardag 30 graden is geweest. Het gaf aan deze dag nog een extra feestelijk tintje. Deze dag is sober gevierd omdat dit ook van ons gevraagd is en, naar langzaam maar zeker helaas weer duidelijk wordt, ook dringend noodzakelijk. Toch zijn velen het niet vergeten. Dank voor de vele berichtjes in de vorm van kaarten, mails en appjes, bloemen.

De vakantieperiode is bij uitstek ook de periode van nieuwe energie opdoen voor het nieuwe seizoen. Helaas is gebleken dat voor pastor Verheijen deze tijd niet echt verkwikkend is geweest. Hij heeft na een week moeten besluiten zich terug te trekken en rust te nemen. Wij hopen van harte dat deze komende tijd hem de rust mag geven om goed te herstellen. Wij wensen hem daartoe alle kracht en natuurlijk Gods rijkste zegen!

“Wat brengt ons de toekomst, wat ligt in 't verschiet....”; een regel uit het lied: “Gij schreef mijn naam, in de palm van Uw hand”, we weten het niet. Wel dat we blijven vertrouwen in God en in elkaar. Ik weet hoe moeilijk de afgelopen tijd voor veel mensen is geweest, ik heb weet van de grote zorgen die menigeen heeft voor de toekomst; maar we mogen het vertrouwen niet kwijt raken. Daar ligt naar mijn mening nu juist de kracht die wij als christenen als “extraatje” hebben meegekregen. Deze kracht zal ons samen in staat stellen ook de komende periode te kunnen dragen, elkaar daarbij ondersteunend en bemoedigend. De lezingen van de komende weken zullen ons daarvoor ook bij de hand nemen. Samenkomen rond Woord en Sacrament geeft kracht en sterkt ons vertrouwen.

Er zijn mensen die graag een bezoek aan de kerk willen brengen maar het op zondag toch nog wel spannend vinden omdat er te veel mensen samen komen. Misschien is voor u de doordeweekse viering een mogelijkheid. U hoeft daarvoor niet te reserveren en de aantallen zijn veel geringer. Ik noem ze graag voor de komende periode omdat er ook in Beilen één doordeweekse viering in de maand zal zijn:

Dinsdag 29 september	18.30 uur Meppel
Woensdag 30 september	18.45 uur Rozenkrans en om 19.00 uur Eucharistie Hoogeveen
Woensdag 7 oktober	18.00 uur Uitstelling Heilig Sacrament, 18.45 uur Rozenkrans en om 19.00 uur Eucharistie Hoogeveen
Woensdag 14 oktober	18.45 uur Rozenkrans en om 19.00 uur Eucharistie Hoogeveen
Donderdag 15 oktober	19.00 uur Beilen
Dinsdag 20 oktober	18.30 uur Meppel
Woensdag 21 oktober	18.45 uur Rozenkrans en om 19.00 uur Eucharistie Hoogeveen

Van harte wens ik ons allen toe dat wij vanuit het vertrouwen dat God ons draagt, vooruit blijven kijken; samen na blijven denken hoe wij vanuit onze verbondenheid elkaar kunnen blijven bemoedigen en dragen. Wij wensen u Alle Goeds!

Pastoor Peter Wellen

Vanuit het parochiebestuur

Beste parochianen,

Inmiddels is komen vast te staan dat we ons in de tweede corona golf bevinden. Nagenoeg niet te vermijden met het mooie weer, de natuurlijke behoefte om elkaar te ontmoeten en vast te pakken alsmede de scholen en universiteiten die weer zijn begonnen en daarmee grote groepen mensen ontvangen en tegemoet treden. Wat betekent dat voor ons kerken, oftewel.....moeten wij nu de regels ook aanscherpen? We zijn net weer opgestart met de koorrepetities en de diensten verlopen prima tot op heden. Tot nu toe hebben onze corona coördinatoren binnen de kaders en regels op de locaties gezorgd voor maatwerk.



Nieuwsbrief, nr. 5

R.K. Parochie Heilige Drie-eenheid

St. Stephanus - Onze Lieve Vrouw Visitatie - St. Willibrord

Dat is heel goed gegaan en daar zijn we dankbaar voor. Het is ook de landelijke beleidslijn, zoveel als mogelijk maatwerk voor de omgeving in de betreffende regio. Dit proberen we ook de komende tijd tot en met de kerstvieringen in stand te houden. Hieronder vindt u in deze Nieuwsbrief de nadere afspraken over hoe we elkaar toch blijvend kunnen ontmoeten.

Herman Reuvers

Nieuw rooster van diensten

Zoals u reeds in het laatste parochieblad heeft kunnen lezen, komt er vanaf 2 november a.s. een nieuw dienstrooster. Er zal één viering zijn op zaterdagavond om 19.00 uur en twee vieringen op zondag om 10.00 uur. Dit gaat rouleren over de drie kerken.

De belangrijkste redenen hiervoor zijn:

- Het welzijn van de pastores;
- De pastores kunnen na de viering contact maken met de parochianen;
- Toekomstgericht, het is belangrijk om nu al vooruit te kijken, omdat er vanaf juni 2021 een wijziging zal komen in het pastores team. Vóór de zomervakantie zal afscheid genomen worden van pastor Erik Verheijen, omdat hij met pensioen gaat.

De pastores zijn nu bezig met het maken van het nieuwe rooster.

Reserveringssysteem

Het reserveringssysteem blijft zeker nog gehandhaafd tot 1 januari 2021.

Voor de vieringen op zondag is de sluitingstijd van het reserveringssysteem op zaterdagavond om 20.00 uur. Dit is zo ingesteld omdat er daarna nog een overzicht gemaakt moet worden van de aanmeldingen per parochie en deze overzichten moeten ook nog doorgestuurd worden naar de corona coördinatoren.

Voor het maken van telefonische reserveringen vindt er een wijziging plaats bij Hoogeveen.

U kunt hiervoor bellen met Hans Bertels, tel.: 0528-354890 of 06-24793911. Dit mag nu de hele week.

Als u op zaterdagavond na 20.00 uur besluit om naar de kerk te gaan kunt u altijd bellen met de contactpersonen. U bent van harte welkom!

26^e Zondag door het jaar - 27 september 2020

Ik doe het toch!

Evangelie: *Mattheüs 21: 28-32*

In die tijd zei Jezus tot de hogepriesters en de oudsten van het volk: 'Wat denkt ge van het volgende? Een man had twee zonen. Hij ging naar de eerste toe en zei: Mijn zoon, ga vandaag werken in mijn wijngaard. Goed vader – antwoordde deze – maar hij deed het niet. Toen ging hij naar de tweede en zei hetzelfde. Deze antwoordde: Neen, ik wil niet; maar later kreeg hij spijt en ging toch. Wie van de twee heeft nu de wil van zijn vader gedaan?' Zij antwoordden: 'de laatste'. Toen zei Jezus hun: 'Voorwaar, Ik zeg u: de tollenaars en de ontuchtige vrouwen gaan eerder dan gij het Rijk Gods binnen. Johannes kwam tot u en beoefende de gerechtigheid; toch hebt gij hem geen geloof geschonken, terwijl de tollenaars en de ontuchtige vrouwen hem wel geloof schonken. Maar zelfs, nadat ge dit hadt gezien, zijt ge toch niet tot inkeer gekomen en hebt ge hem geen geloof geschonken.'



Nieuwsbrief, nr. 5

R.K. Parochie Heilige Drie-eenheid

St. Stephanus - Onze Lieve Vrouw Visitatie - St. Willibrord

27^e zondag door het jaar - 4 oktober 2020

Durf het risico aan

Evangelie Mattheüs 21: 33-43

In die tijd sprak Jezus tot de hogepriesters en de oudsten van het volk: 'Luistert naar deze gelijkenis: Er was eens een landeigenaar die een wijngaard aanlegde; hij zette er een heining omheen, hakte een wijnpers erin uit en bouwde een wachttoren. Daarop verpachtte hij hem aan wijnbouwers en vertrok naar den vreemde. Toen de tijd van de oogst gekomen was, zond hij zijn dienaren naar de wijnbouwers om de opbrengst in ontvangst te nemen. Maar de wijnbouwers grepen zijn dienaren vast. Zij mishandelden de een, doodden de ander en stenigden een derde. Daarop zond hij andere dienaren, talrijker dan de eersten; maar zij behandelden hen op dezelfde manier. Tenslotte stuurde hij zijn zoon naar hen toe, in de veronderstelling dat zij zijn zoon wel zouden ontzien. Maar toen de wijnbouwers de zoon zagen, zeiden ze onder elkaar: Dat is de erfgenaam; vooruit, laten we hem vermoorden en ons zijn erfenis toe-eigenen. Ze grepen hem vast, wierpen hem de wijngaard uit en doodden hem. Wanneer nu de eigenaar van de wijngaard komt, wat zal hij dan wel met die wijnbouwers doen?' Ze antwoordden Hem: 'Hij zal die misdadigers een ellendige dood doen sterven en zijn wijngaard zal hij aan andere wijnbouwers verpachten, die hem de opbrengst op de vastgestelde tijd zullen afdragen.' Toen sprak Jezus tot hen: 'Hebt gij nooit in de Schrift gelezen: De steen die de bouwlieden hebben afgekeurd, is juist de hoeksteen geworden. Op last van de Heer is dat gebeurd en het is wonderbaar in onze ogen. Daarom zeg ik u: Het rijk Gods zal u ontnomen worden en gegeven aan een volk dat wel de vruchten daarvan opbrengt.'

28^e zondag door het jaar – 11 oktober 2020

Tot het feest genodigd

Evangelie Mattheüs 22: 1-14

In die tijd nam Jezus het woord en sprak opnieuw in gelijkenissen tot de hogepriesters en de oudsten van het volk. Hij zei: 'Het Rijk der hemelen lijkt op een koning die een bruiloftsfeest gaf voor zijn zoon. Hij stuurde zijn dienaars uit om allen te roepen die hij tot de bruiloft had uitgenodigd, maar zij wilden niet komen. Daarop zond hij andere dienaars met de opdracht: Zegt aan de genodigden: Zie ik heb mijn maaltijd klaar, mijn ossen en het gemeste vee zijn geslacht; alles staat gereed. Komt dus naar de bruiloft. Maar zonder er zich om te bekommeren gingen zij weg, de een naar zijn akker, de ander naar zijn zaken. De overigen grepen zijn dienaars vast, mishandelden en doodden hen. Nu ontstak de koning in toorn, stuurde zijn troepen en liet de moordenaars ombrengen en hun stad in brand steken. Toen sprak hij tot zijn dienaars: Het bruiloftsmaal staat klaar, maar de genodigden waren het niet waard. Gaat dus naar de kruispunten der wegen en nodigt wie ge er maar vindt, tot de bruiloft. Zijn dienaars gingen naar de wegen en brachten allen mee die zij er aantroffen, slechten zowel als goeden, en de bruiloftszaal liep vol met gasten.' Toen nu de koning binnenkwam om de aanliggenden te bezoeken, merkte hij daar iemand op die niet voor de bruiloft gekleed was. En hij sprak tot hem: Vriend, hoe zijt gij hier binnengekomen zonder bruiloftskleed? Maar de man bleef het antwoord schuldig. Toen sprak de koning tot de bedienden: Bindt hem aan handen en voeten en werpt hem buiten in de duisternis. Daar zal geween zijn en tandengeknars. Velen zijn geroepen maar weinigen uitverkoren.'



Nieuwsbrief, nr. 5

R.K. Parochie Heilige Drie-eenheid

St. Stephanus - Onze Lieve Vrouw Visitatie - St. Willibrord

29^e zondag door het jaar – 18 oktober 2020

Wat God toekomt

Evangelie *Mattheüs 22: 15-21*

In die tijd gingen de Farizeeën onder elkaar beraadslagen hoe ze Jezus in zijn eigen woorden konden vangen. Zij stuurden hun leerlingen met de Herodianen op Hem af met de vraag: 'Meester, wij weten dat Gij oprecht zijt en de weg van God in oprechtheid leert; Gij stoort U aan niemand, want Gij ziet de mensen niet naar de ogen. Zeg ons daarom: Wat dunkt U, is het geoorloofd belasting te betalen aan de keizer of niet?' Maar Jezus doorzag hun valsheid en zei: 'Waarom probeert gij Mij te vangen, gij huichelaars? Laat Mij de belastingmunt eens zien.' Zij hielden Hem een geldstuk voor. Hij vroeg hun: 'Van wie is deze beeldenaar en het opschrift?' Zij antwoordden: 'Van de keizer.' Daarop sprak Hij tot hen: 'Geeft dan aan de keizer wat de keizer toekomt, en aan God wat God toekomt.'

E-mail adressen van de ledenadministraties

Meppel: ledenadministratie@rkkerkmeppel.nl
Hoogeveen: ledenadmhoogeveen@parochie-drieeenheid.nl
Beilen: ariemaschippers@gmail.com

Het kernteam bestaat uit:

Pastoresteam:
pastoor Peter Wellen
p.h.h.wellen@hetnet.nl

Vicevoorzitter parochiebestuur:
Herman Reuvers
j.h.reuvers63@hotmail.com

Voorzitters locatieraden:
Marloes Vennix
Anna Vrieling
Hans Bertels