



Nieuwsbrief, nr. 1

R.K. Parochie Heilige Drie-eenheid

St. Stephanus - Onze Lieve Vrouw Visitatie - St. Willibrord

Woord van de pastores

Hierbij presenteren wij u de eerste nieuwsbrief, een nieuw initiatief waarmee we onze verbondenheid willen vergroten. Dit in een tijd van gepaste afstand, van zeer beperkte contacten, een tijd waarin ons verlangen naar elkaar groot is en ook groter wordt.

Toch willen we het hoofd niet laten hangen. Natuurlijk zijn we ons er terdege van bewust dat veel mensen, om verschillende redenen, het moeilijk en zwaar hebben. In onze gebeden willen we ons met u allen verbinden. In de hoop en het vertrouwen dat er Licht zal doorbreken.

In de afgelopen weken hebben we Pasen mogen vieren. Ondanks dat we elkaar gemist hebben tijdens de verschillende vieringen, hebben we toch het idee dat we wel met elkaar verbonden waren. Pasen 2020 is toch wel het feest van Licht en Nieuw Leven geworden. We zijn geraakt door de Liefde waarmee Jezus zijn leven voor ons heeft gegeven. Hij is voor ons opgestaan, daaruit mogen we kracht putten voor de toekomst.

Op zondag 3 mei a.s. is het Roepingenzondag. Op die dag staat de kerk in het bijzonder stil bij het geroepen zijn tot een taak binnen de kerk. Velen weten zich gelukkig geroepen maar weet dat een ieder welkom is, dat u nooit teveel bent, we kijken naar u uit!

Ook bidden we om voorgangers binnen onze kerken dat het Evangelie van Jezus

Christus blijft klinken tot in lengte van jaren. Dat velen de kracht mogen blijven putten uit de hoopvolle woorden van Troost en Bemoediging. Dat wij ons hart blijven openen voor elkaar. Ons hart klopt in ieder geval voor u allen! In gebed verbonden.

Uw pastoresteam

Woord van de vice-voorzitter van het parochiebestuur, Herman Reuvers

Beste Parochianen,

In deze bijzondere tijd is het goed om, hoe dan ook met elkaar in verbinding te blijven. Zoals u heeft gezien proberen de Pastores dat te doen door dagelijks een dienst te verzorgen en via Facebook en YouTube aan te bieden. Daarnaast proberen wij ook u regelmatig te informeren via deze Nieuwsbrief.

Zoals u weet is pastor Erik Verheijen ziek. Zijn situatie stabiliseert zich en daarmee zijn we blij. Indien u een kaartje wilt sturen kunt u dit adresseren aan: Pastor E.M.M. Verheijen, Kerkweg 5a, 7921 RP Zuidwolde.

Er zijn heel veel mooie reacties gekomen op het Paasboekje dat is verspreid tijdens de Goede Week. De pastores hebben besloten om ook tijdens het komende feest van Hemelvaart en Pinksteren een boekje te laten verschijnen.

De redacties, drukkers en verspreiders van het parochieblad hebben tijdens de



Nieuwsbrief, nr. 1

R.K. Parochie Heilige Drie-eenheid

St. Stephanus - Onze Lieve Vrouw Visitatie - St. Willibrord

Goede Week een bijzonder grote bijdrage geleverd. De dank vanuit pastores en parochiebestuur is bijzonder groot.

Het kernteam heeft onlangs vergaderd en daarbij zijn een aantal relevante besluiten genomen. Eén van de besluiten is dat alle kerken in onze parochie ook de komende tijd gesloten blijven. Daarmee wordt het huidige beleid gehandhaafd.

Op verzoek van meerdere parochianen wordt de online viering van de zaterdagochtend in het vervolg opgenomen in achtereenvolgens de drie kerken Hoogeveen, Meppel en Beilen. Daarbij gaan we ook proberen om deze dienst op te luisteren met zang en/of orgel en eventueel een lector. Deze viering wordt dan op de zaterdagmorgen live opgenomen via Facebook en vervolgens op zondagochtend om 10.00 uur uitgezonden via YouTube en de website.

De verspreiding van informatie verloopt in dit digitale tijdperk heel gemakkelijk via de mail. De diverse ledenadministraties hebben niet van iedere parochiaan een actueel e-mail adres. Indien u dit leest is het verzoek om dit te controleren en zonodig uw actuele of nieuwe e-mail adres aan ons te mailen. Dit kan via de e-mail adressen van de ledenadministraties.

Meppel:

ledenadministratie@rkkerkmeppel.nl

Hoogeveen: hlubberman@gmail.com

Beilen: ariemaschippers@gmail.com

Vieringen

De vieringen van maandag tot en met vrijdag om 19.00 uur en de viering op zondagmorgen om 10.00 uur worden uitgezonden via:

Facebook:

<https://www.facebook.com>

RK Parochie Heilige Drie-eenheid.

Hiervoor is wel een facebook account nodig.

YouTube:

<https://www.youtube.com/channel/UCLMsLfDcAd41-cUE3cp4ZHw>

Deze link kun je kopiëren, maar je kunt ook op de link gaan staan, de ctrl toets indrukken en klikken op de linkermuisknop. Je komt dan gelijk op de goede plek terecht. Ditzelfde geldt voor de link van de website.

Website:

<https://parochie-drieeenheid.nl/>

Phishingmails uit naam van Hostnet

Onderstaand bericht is binnengekomen bij de webmaster van de R.K. Parochie Heilige Drie-eenheid en dit willen wij graag met u delen.

Momenteel versturen kwaadwillenden meerdere phishingmails uit naam van Hostnet. De mails worden verstuurd via diverse e-mailadressen met verschillende extensies, waaronder '@hostnet.app', '@hostnet.eu', '@hostnet.pro' en '@hostnet.link'.



Nieuwsbrief, nr. 1

R.K. Parochie Heilige Drie-eenheid

St. Stephanus - Onze Lieve Vrouw Visitatie - St. Willibrord

Hoe ziet de e-mail eruit?

In de e-mail is te lezen dat berichten naar jouw e-mailadres niet langer aankomen of worden doorgestuurd. Ook wordt er aangegeven dat nieuwe communicatie is stopgezet. Via een link vragen de kwaadwillenden om te bevestigen dat je deze e-mail hebt ontvangen en berichten wilt blijven ontvangen.

Dringend advies

Ontvang je een verdachte e-mail uit naam van Hostnet? We verzoeken je dringend om niet op de link te klikken en de e-mail direct te verwijderen uit je mailbox. Heb je op de link geklikt? Wijzig dan zo snel mogelijk je wachtwoord via Mijn Hostnet.

Heb je vragen?

Wij staan uiteraard graag voor je klaar. Je bereikt ons via de chat, e-mail of telefonisch via 020-7500800. Helaas zijn de wachttijden door deze situatie wel wat langer dan je van ons gewend bent. We hopen op je begrip!

Met vriendelijke groet,
Afdeling Klantenservice
Hostnet bv



Hartelijkheid

Het kost zo weinig en het is zo veel,
een woord, begrip, een uitgestoken
hand,
zomaar iets met je hart voor iemand
doen
met wie je ergens plotseling bent
verwant.
De liefde is het allerhoogste goed,
niet het verstand, maar warmte van
't gebaar,
een beetje nodig zijn en open staan,
gewoon een beetje aandacht voor elkaar.

Het kost zo weinig en het is zo veel,
een lach, begrip, er zijn wanneer het
moet,
stil luisteren naar de woorden van een
mens
die 't nodig heeft, dat is alleen maar
goed.
De liefde is de allergrootste kracht,
niet het verstand, maar warmte van
't gebaar,
een beetje lief-zijn en dat laten zien,
gewoon een beetje aandacht voor elkaar.

Het kost zo weinig en het is zo veel,
een zoen, een lach, iemand die je
begrijpt,
je fouten en het goede dat je hebt
waardoor je juist als mens zo bent
gerijpt.
De liefde is het allerhoogste goed,
niet het verstand, maar diepe
menselijkheid,
een beetje geven van je eigen-zelf
dat is gelukkig zijn, in elke tijd.



Nieuwsbrief, nr. 1

R.K. Parochie Heilige Drie-eenheid

St. Stephanus - Onze Lieve Vrouw Visitatie - St. Willibrord

Evangelie

**4^{de} zondag van Pasen –
Zondag van de Goede Herder /
Roepingenzondag – 3 mei 2020**

Johannes 10,1-10

In die tijd zei Jezus: 'Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: wie niet door de deur, maar langs een andere weg de schaapskooi binnengaat, hij is een dief en een rover. Maar wie door de deur binnengaat, is de herder van de schapen. Hem doet de deurwachter open. De schapen luisteren naar zijn stem; hij roept zijn schapen bij hun naam en leidt ze naar buiten. En als hij al zijn schapen naar buiten heeft gebracht, trekt hij voor hen uit, terwijl zij hem volgen, omdat zij zijn stem kennen. Een vreemde echter zullen ze niet volgen; integendeel, zij zullen van hem wegvlugten, omdat ze de stem van vreemden niet kennen.' Deze gelijkenis vertelde Jezus hun, maar zij begrepen niet wat Hij hun wilde zeggen. Een andere keer zei Jezus tot hen: 'Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Ik ben de deur van de schapen. Allen die vóór Mij zijn gekomen, zijn dieven en rovers, maar de schapen hebben niet naar hen geluisterd. Ik ben de deur. Als iemand door Mij binnengaat, zal hij worden gered; hij zal in- en uitgaan en weide vinden. De dief komt alleen maar om te stelen, te slachten en te vernietigen. Ik ben gekomen, opdat zij leven zouden bezitten, en wel in overvloed.'

Evangelie

**5^{de} zondag van Pasen
10 mei 2020
Moederdag**

Johannes 14,1-12

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: 'Laat uw hart niet verontrust worden. Gij gelooft in God, gelooft ook in Mij. In het huis van mijn Vader is ruimte voor velen. Ware dit niet zo, dan zou Ik het u hebben gezegd, want Ik ga heen om een plaats voor u te bereiden. En als Ik ben heengegaan en een plaats voor u heb bereid, kom Ik terug om u op te nemen bij Mij opdat ook gij zult zijn waar Ik ben. Gij weet waar Ik heenga en ook de weg daarheen is u bekend.' Tomas zei tot Hem: 'Heer, wij weten niet waar Gij heengaat: hoe moeten wij dan de weg kennen?' Jezus antwoordde hem: 'Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader tenzij door Mij. Als gij Mij zoudt kennen, zoudt gij ook mijn Vader kennen. Nu reeds kent gij Hem en ziet gij Hem.' Hierop zei Filippus: 'Heer, toon ons de Vader, dat is ons genoeg.' En Jezus weer: 'Ik ben al zo lang bij u en gij kent Mij nog niet, Filippus? Wie Mij ziet, ziet de Vader. Hoe kunt ge dan zeggen: Toon ons de Vader? Geloof ge niet dat Ik in de Vader ben en de Vader in Mij is? De woorden die Ik u zeg, spreek Ik niet uit Mijzelf, maar het is de Vader die, blijvend in Mij, zijn werk verricht. Geloof Mij: Ik ben in de Vader en de Vader is in Mij. Of gelooft het anders omwille van de werken. Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: wie in Mij gelooft zal ook zelf de werken doen die



Nieuwsbrief, nr. 1

R.K. Parochie Heilige Drie-eenheid

St. Stephanus - Onze Lieve Vrouw Visitatie - St. Willibrord

Ik doe. Ja grotere dan die zal hij doen,
omdat Ik naar de Vader ga.'

Gebed om roeping

Getrouwe God, wij danken U dat wij
bestaan en leven mogen vanuit uw
genade. Want onze namen staan
geschreven in de palm van uw hand.

U hebt met uw volk een Verbond
gesloten en bent met ons op weg
gegaan. U leidde ons door de woestijn en
bracht ons binnen in het beloofde land.
In Jezus uw Zoon hebt U zich
geopenbaard als een barmhartige en
zorgzame God.

U roept ons op om in navolging van Hem
in woord en daad getuigen te zijn van de
komst van uw koninkrijk.

Wij bidden U om uw Geest van wijsheid
en raad om gehoor te geven aan uw
roepstem. Mogen wij ons zo in dienst
stellen van uw Evangelie en bouwen aan
een wereld naar uw hart.

Wij bidden U dat door Jezus Christus, uw
Zoon en onze Heer, Hij die met ons is
van eeuwigheid tot eeuwigheid.
Amen.



Het kernteam bestaat uit:

Pastoresteam:

pastoor Peter Wellen

p.h.h.wellen@hetnet.nl

Vicevoorzitter parochiebestuur:

Herman Reuvers

j.h.reuvers63@hotmail.com

Voorzitters locatieraden:

Marloes Vennix

Anna Vrieling

Hans Bertels